

Van de gestalten 2

Tekst: Kees van der Zwaard

Melodie: LvK, Ps. 110

1

Als een profeet wijst hij ons op de gangen,
die wij in het verborgen donker gaan
Hij spreekt in Gods naam over het verlangen
om onderweg voor Gods gezicht te staan.

2

Hij is de priester die niet los zal laten.
Tot in de eenzaamheid blijft hij nabij
wie in de stilte roept, van God verlaten,
die houdt hij vast. 'Houd moed, je bent bij mij.'

3

Hij vecht als koning voor de laatste zege.
Hij brengt de mensen in zijn land terecht,
die ruimte schept voor wie er niet mag wezen
is trouw, hij doet zoals hij heeft gezegd.

4

Hij kent als knecht de diepte van het leven.
Het licht der wereld werd in hem gedoofd.
Wij worden met hem uit het stof verheven,
dragen zijn naam, zoals God heeft beloofd.