

Kyrie

tekst: René van Loenen
muziek: Marijn Slappendel



1. On - ge - du - rig, on - ge - dul - dig zoe - ken men - sen hun ge - lijk.



Maar ze vin - den steen en dis - tels: on - ge - luk en on - ge - lijk.

Chris - tus, deel in ons ver - lan - gen, Chris - tus, deel in ons ver - driet.

2. Mensen staan met lege handen
aan de rand van het bestaan,
niet bij machte nog te redden
wat verloren lijkt te gaan.

Christus, deel in ons verlangen.
Christus, deel in ons verdriet.

3. Wie kan Gods gelijk doorgronden?
Wie kan zijn geheim verstaan?
Wie gelooft nog in ontferming?
Wie bevestigt zijn bestaan?

Christus, deel in ons verlangen.
Christus, deel in ons verdriet.

4. Zou er tussen steen en distels
nog iets groeien uit het zaad
in de akker van de liefde,
langs de wegen van het kwaad?

Christus, deel in ons verlangen.
Christus, deel in ons verdriet.

Instrumentale zetting coupletten