

Morgenlied

Tekst: René van Loenen

Muziek: Jacques van den Dool

Rustig tempo



Gij die ons de nacht uit leidt, on - ge - zien ons voor-beeld zijt, wat zoudt
Gij ons an - ders vra - gen dan o God uw beeld te dra - gen.

2
Gij die onze dromen voedt,
kom ons nu ook tegemoet,
maak ons tot uw bondgenoten
deze dag, door U ontsloten.

3
Gij die onze schuld vergeeft
ons bevrijdend toekomst geeft,
geef dat wij U niet beschamen,
uitgedaagd ten leven. Amen.

Rustig tempo



Gij die ons de nacht uit leidt, on - ge - zien ons voor-beeld zijt, wat zoudt
Gij ons an - ders vra - gen dan o God uw beeld te dra - gen