

Mezelf voorstellen is misschien overbodig, de meesten van u kennen mijn tronie wel. Ik ben dan ook al bijna twintig jaar Culemborger! Betrekkelijk jong met leeftijdsontslag gegaan als geestelijk verzorger bij de Koninklijke Landmacht, ben ik sinds enkele jaren werkzaam als interim-predikant in enkele kleine protestantse gemeenten in het Land van Maas en Waal. Maar er zat nog wat licht en lucht in mijn agenda en ik vind het heel mooi, dat ik met ingang van 1 maart een dag in de week aan de slag mag in mijn eigen stad, in de kerkelijke gemeente waar ik zelf van harte meelevend lid van ben. Sinds twee jaar opa besef ik dat ik zelf niet meer tot de jongere generatie behoor en daarom hopelijk een beetje kan meevoelen met de lusten en lasten van het ouder worden. Mijn werkgebied loopt parallel aan dat van ds. Annemieke de Bruijn en omvat derhalve de wijken Voorkoop, de Hond, Terweijde, de Oranjebuurt en de Bloemenbuurt en “De Kulenburg”.

Mijn beschikbare uren probeer ik zo flexibel mogelijk te verdelen over de week. Ik hoop op bezoek te komen waar dat gewenst wordt (en mij kenbaar gesteld!) en zou het fijn vinden om bij voldoende belangstelling een Bijbelkring te starten op een nader te bepalen tijd en plaats. U kunt me het gemakkelijkst bereiken via e-mail of whats app.

Graag tot ziens!

*Henk Fonteyn*