



Liturgie

26 juli 2020

zesde zondag van de zomer

Hebreeuwse letter chet



Thema: 'een spirituele vierdaagse'

Voorganger: ds. Kees v.d. Vate
Ouderling van dienst: Willem Kiel
Lector: Anneloes de Weijer
Organist / pianist: Harm van Urk
Met medewerking van: zangers uit de cantorij

VOORBEREIDING

Orgelspel: Preludio - Domenico Ziboli (1688-1726)

Welkom en mededelingen

De tafelkaarsen worden aangestoken

Aanvangslied: Ps. 84: 1 en 2

Bemoediging en groet

Thema

Kyrie: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood van de wereld ...

Kyrielied: 967: 1, 2, 3, 4, 5 en 6

Gloria: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde en verder dan onze nood reikt zijn trouw.

Glorialied: 424

Gebet van de zondag

Moment voor de kinderen

DE SCHRIFTEN

Inleiding op de lezing

Lezing: Psalm 119: 57 -64

⁵⁷ HEER, mijn enig bezit, ik heb beloofd mij te houden aan uw woorden.

⁵⁸ Met heel mijn hart zoek ik uw gunst, wees mij genadig zoals u hebt beloofd.

⁵⁹ Ik heb nagedacht over de weg die ik ga en volg weer het spoor van uw richtlijnen,

⁶⁰ ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.

⁶¹ Al zetten rondom mij zondaars hun strikken, uw wet vergeet ik niet.

⁶²Midden in de nacht sta ik op en loof u om uw rechtvaardige voorschriften.

⁶³Ik ben een vriend van allen die u vrezen en zich houden aan uw regels.

⁶⁴De aarde is vol van uw trouw, HEER, onderwijs mij in uw wetten.

Lied: Ps. 119: 22, 23 en 24

Evangelielezing: Mattheus 13: 44- 46

⁴⁴Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.

⁴⁵Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. ⁴⁶Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.

Lofprijzing: lied 339a

U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

Preek

Orgelspel: Lachrymae - Robert Jones (1945-)

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

Belijdend lied: 342

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

met acclamatie na iedere voorbede: 25b (alleen refrein: 'Houd mij in leven, wees Gij mijn redding / steeds weer zoeken mijn ogen naar U')

Collecte: gecombineerde collecte voor **Kerk in Actie Culemborg** - project (60%) en voor de kerkdienst (40%) (zie mededelingen)

Slotlied: Ps. 150

Zegen

Orgelspel: Voluntary - William Boyce (1711-1779)

* De link naar de kerkdienst via YouTube:
<https://www.youtube.com/c/pgculemborg>

* De link naar het materiaal voor de kinderen:
<https://www.pknculemborg.nl/363-voor-de-kinderen>

* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van '**kerkdienst 26 juli**'