



Liturgie

25 december 2020

Kerstfeest



Voorganger: ds. Elsje Braam
Ouderling van dienst: Nettie Boon
Organist: Marijn Slappendel
Met medewerking van: zangers uit de cantorij

VOORBEREIDING

Orgelspel 'Fugetta: Vom Himmel hoch, da komm ich her' BWV 701 van J.S. Bach

Welkom en mededelingen

In stilte worden de tafelkaarsen aangestoken

Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: Eeuwige God, bij uw licht
zien wij elkaar:
mensen van uw welbehagen.
Houd uw gezicht
voor ons niet verborgen.
G: HEER, ZEGEN ONS MET UW LICHT. AMEN.

Aanvangslied: 'Al wie dolend in het donker' - tekst: Henk Jongerius, melodie lied 498
couplet 5: tekst: Wonno Bleij

1 Al wie do-lend in het don-ker
in de hol - te van de nacht
en ver - lan-gend naar een won-der
op de nieu-we mor-gen wacht:
Vrij-heid wordt aan u ver - kon-digd
door een ko-ning zon - der macht.

2 Onze lasten zal Hij dragen,
onze onmacht totterdood,
geeft als antwoord op ons vragen
ons zichzelf als levensbrood:
nieuwe vrede zal er dagen,
liefde straalt als morgenrood.

5 'Ere in de hoge' zingen
alle engelen tezaam
voor de herder der geringen
tot de glorie van zijn naam.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

4 Het beste nieuws daalt nu vanuit
de hemel op ons neer.
De Vader koos Maria uit
als moeder van de Heer.

5 En in de nacht klinkt er een lied:
Het grote feest begint.
Ga snel op weg en mis het niet.
Kom kijken bij het kind!

Groet: V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

Kyrie en gloria: V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld en Gods naam prijzen, want sterker dan de
dood is zijn liefde en verder dan onze nood reikt zijn trouw.

Kyrie- en glorialied: 281: 1 t/m 4, 6, 8, 9 en 10

Gebet van de zondag

Inleiding op de dienst

Moment met de kinderen

Adventslied: 'Ik heb voor jou een goed bericht'

(tekst: Erik Idema, melodie: 'Regenbooglied', Marijn Slappendel)

1. Ik heb voor jou een goed bericht:
De koning komt er aan!
Hij brengt de vrede en het licht
en hij zal naast je staan.

2 En luister goed, er komt nog meer.
Een stem roept in het rond:
'Hij is dichtbij, de grote Heer.
Maak ruimte als hij komt!'

3 Ik heb nog meer goed nieuws voor jou:
Er komt een nieuwe tijd.
Een wereld vol van goede trouw,
geluk en vrolijkheid.

DE SCHRIFTEN

Lezing: Jesaja 52: 7-10

⁷Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
'Je God is koning!'

⁸Hoor! Je wachters verheffen hun stem,
samen barsten ze uit in gejuich,
want ze zien het met eigen ogen:
de HEER keert terug naar Sion.

⁹Breek uit in gejubel,
ruïnes van Jeruzalem,
want de HEER troost zijn volk,
hij koopt Jeruzalem vrij.

¹⁰De HEER ontbloot zijn heilige arm
ten overstaan van alle volken,
en de einden der aarde zien
hoe onze God redding brengt.

Lied: 482: 1 en 3

Evangelielezing: Lukas 2: 1- 20

¹In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. ²Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. ³Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. ⁴Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, ⁵om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. ⁶Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, ⁷en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

⁸Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. ⁹Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.

¹⁰De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: ¹¹vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. ¹²Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' ¹³En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

¹⁴'Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'

¹⁵Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' ¹⁶Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. ¹⁷Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. ¹⁸Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, ¹⁹maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. ²⁰De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Bijdrage van en voor de kinderen

Lied: 473

Preek

Cantorij 'There is no rose' van John Joubert

There is no rose of such virtue
as is the rose that bare Jesu:
Alleluia.

For in this rose contained was
heaven and earth in little space:
Res miranda.

By that rose we may well see
there be one God in persons three:
Pares forma.

Then leave we all this worldly mirth
and follow we this joyous birth:
Transeamus.

Er is geen roos met zo'n deugd
als de roos die Jezus heeft onthuld:
Halleluja.

Want in die roos was – in kleine ruimte –
hemel en aarde omvat:
Als een wonder.

Door die roos zien we duidelijk
dat er een God is in drie personen:
In gestalte gelijk.

Laten we al de wereldse vrolijkheid loslaten
en deze blijde geboorte volgen:
Laten we gaan.

Collecten: Gecombineerde collecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland, een landelijk project van Kerk in Actie Culemborg (60%) en voor de kerkdienst (40%) (zie onderaan de liturgie)

Slotlied: 506: 1, 2 en 4

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'

Orgelspel 'Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich' BWV 60g van J.S. Bach

* De link naar de kerkdienst via YouTube:
<https://www.youtube.com/c/pgculemborg>

* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 25 december'

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

Geloofsbelijdenis: lied 501

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Kerstmorgen

Uit uw verborgenheid
hebt Gij ons aangesproken,
de weerstand van de nacht
met heilig vuur gebroken.
Gij brandt uw eigen naam
voorgoed in onze dagen
en schrijft in ons bestaan
uw woord van welbehagen.

Uit uw verborgenheid
voorbij aan onze grenzen,
straalt lichte eeuwigheid
als daglicht voor de mensen.
Zoals Gij kwam om ons
met vrede te ontmoeten,
laat het ook vrede zijn
waarmee wij U begroeten.

Uit uw verborgenheid
ons zo te na gekomen,
deelt Gij in onze nacht
en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt,
de moed ons wordt ontnomen-
voed ons dan met de hoop
dat Gij voorgoed zult komen.

Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen!

Uit 'Zolang wij adem halen' van Sytze de Vries



Geen stille nacht

Een journalist van de Adventsbode is gisteravond plotseling gewekt door gezang. 'Ik lag net in bed,' zo vertelt de journalist, 'toen ik plotseling mensen hoorde zingen. "Stille nacht," zongen ze. Nou, dat was het dus niet!' De wakkere journalist is natuurlijk meteen op onderzoek uit gegaan. Hij heeft

vastgesteld dat het kerstfeest is aangebroken. Overal ter wereld wordt vandaag het verhaal verteld van de geboorte van Jezus. Zijn komst is wereldnieuws, want hij zal laten zien hoe God voor de mensen zorgt. Viert u vandaag ook kerst? Dan wenst de redactie van de adventsbode u een heel mooi feest toe, vol licht en vrede!

Kerstkransje vermist

In een huis in de Chocoladelaan is een vermissing van een kerstkransje geconstateerd. Het is nog niet duidelijk waar het kerstkransje gebleven is, zo vertelde de kleine Merel. Ze hield keurig een hand voor haar mond toen ze met de journalist aan het praten was.

Voerbakken in bruikleen

Dieren in het hele land moeten vandaag van de vloer eten, omdat hun voerbak gebruikt wordt voor een kerstspel. Toen we een koe om commentaar vroegen op deze situatie, was haar reactie: 'Boeh!'

Sterren goed zichtbaar

Weerkundigen verwachten dat er deze dagen veel te sterren te zien zullen zijn. Niet alleen in de lucht, maar ook in huizen en gebouwen. Volgens de bekende geleerde professor Luchtledig is dit een normaal verschijnsel voor deze tijd van het jaar.



Vandaag wordt het licht
in de hele wereld.



Bezorginformatie
De adventsbode biedt al
tweeduizend jaar actueel nieuws.
Meer weten? Tel 24-25122020

