



Liturgie

25 april 2021

4^e zondag van Pasen zondag Jubilate



Thema: "Zorg voor de kudde..."

Voorganger: ds. Annemieke de Bruijn Messelink
Ouderling van dienst: Willem Kiel
Organist: Jeroen van Kleef
Met medewerking van: zangers uit de cantorij (zij zingen alle liederen)

VOORBEREIDING

Orgelspel: Praeludium - uit "Pastorella BWV590, J.S. Bach"

Welkom en mededelingen

De tafelkaarsen worden aangestoken

Bemoediging: Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed: Als het moeilijk wordt, o God
zoeken we naar uw hulp.
Maar zo vaak hebben we u verlaten
wanneer u op ons rekende,
zo vaak wanneer anderen op ons rekenden
Vergeef ons God
en geef ons de kracht om trouw te zijn.
AMEN

Aanvangslied: Psalm 66: 1 en 3

Groet

Kyrie: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld ...
Na 'daarom bidden wij' klinkt er telkens:
HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U

Gloria: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 652

Gebet van de zondag

Inleiding op de dienst

Moment met de kinderen

Lezing: Ezechiël 34: 1-10

¹De HEER richtte zich tot mij: ²Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: "Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? ³Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. ⁴Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. ⁵Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, ⁶ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat.

⁷Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: ⁸Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, mijn schapen hadden geen herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn schapen!

⁹Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: ¹⁰Dit zegt God, de HEER: Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen; zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal mijn schapen uit hun mond redden, ze zullen ze niet meer eten!

Lied: 23c : 1,2,3 en 5

Evangelielezing: Johannes 10: 11-16

¹¹Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. ¹²Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; ¹³de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. ¹⁴Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, ¹⁵zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. ¹⁶Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

Lofprijzing: lied 339a

U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

Preek

Orgelspel: Aria - uit "Pastorella BWV590, J.S. Bach"

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

Geloofsbelijdenis: gesproken door ouderling (O) en voorganger (V)

- V. Ik geloof in God,
die liefde is,
begin en einde van al wat is,
die niemand laat vallen.
- O. Ik geloof in Jezus,
kind van mensen,
Zoon van God,
een en al liefde
tot het uiterste toe.
Hij wijst mij de weg
trekt met mij mee.
- V. Ik geloof in de Geest
die zoekt naar mensen
die vertrouwen op God,
die mensen verwarmt en inspireert,
en aanzet tot liefde
groter dan hun hart.
- O. Ik geloof in mensen
die in Zijn Naam
openlijk of in stilte
doen wat gedaan moet worden,
die samen kerk willen zijn
in de geest van het evangelie.
- V. Ik geloof in het leven
dat achter onze grenzen
vrede en rust vindt bij God,
die het draagt en zal voltooien.
Want Gods liefde,
Gods barmhartigheid en trouw
zijn eindeloos groot.- Amen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Toelichting op de eigen collecte van Diaconie door Gré van der Vaart

Collecten: Gecombineerde collecte voor kansarmen in de regio Andhra Pradesh in Zuid-India (60%) en voor de kerkdienst (40%)
(zie onderaan de liturgie)

Slotlied: 905: 1 en 4

Zegen *beantwoord met gezongen 'Amen'*

Kerkenraadsvoorzitter Jan Jacob van Dijk bericht u over nieuwe ontwikkelingen betreffende de gebouwen.

De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel: Gigue - uit "Pastorella BWV590, J.S. Bach"

* De link naar de kerkdienst via YouTube:
<https://www.youtube.com/c/pgculemborg>

* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 25 april'