



## Liturgie

14 november 2021



Thema:

'Hard voor de aarde – Hart voor de aarde'

### Groene kerkdienst

Deze dienst is voorbereid met mensen uit de werkgroep 'Kerk in Actie Culemborg / Groene Kerk', zij zullen ook meewerken in de dienst.

Voorganger: ds. Elsje Braam  
Ouderling van dienst: Jorien Visser  
Lector: Janny Stolte  
Organist: Marijn Slappendel  
Met medewerking van: zangers uit de cantorij

## VOORBEREIDING

---

### Orgelspel

### Welkom en mededelingen

*De tafelkaarsen worden aangestoken (hierna gaan we staan)*

**Bemoediging:** V: Onze hulp is in de naam van de Heer  
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

**Drempelgebed:** V: Schepper van hemel en aarde  
wij staan hier voor u  
met ons onvermogen,  
met onze twijfel en onze onzekerheid,  
met onze verontwaardiging en  
ons gebrek aan solidariteit.  
G: HEER, RED ONS, KEER ONS NAAR U TOE  
EN SCHENK ONS DE MOED EN DOORZETTING  
VAN UW GEEST. AMEN.

**Aanvangslied:** 283: 1 en 2

**Groet:** V: De Heer zij met u.  
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

*We gaan zitten*

**Kyrie:** Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood  
van de wereld.  
**Kyrielied:** 299j: 1 en 2

**Gloria:** Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde  
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.  
**Glorialied:** 304

### Gebed van de zondag

### Inleiding op de dienst

### Moment met de kinderen

*De kinderen nemen hun lantaarn mee en gaan naar de kindernevendienst*

**Lezing:** Genesis 2: 4 - 9, 15 - 17

In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloede. Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aantrekkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.

God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor: 'Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.'

**Lied:** 8b**Evangelielezing:** 1 Timoteüs 6: 17 - 19

Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.

**Lofprijzing:** lied 339a (*staande*)

U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,  
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,  
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

**Preek****Orgelspel****Geloofsbelijdenis:** lied 992 (*staande*)**Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'**

afgesloten met 'Onze Vader verborgen' (tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Tom Löwenthal)

Onze Vader verborgen uw Naam worde zichtbaar in ons  
uw koninkrijk kome op aarde uw wil geschiede, een wereld  
met bomen tot in de hemel, waar water schoonheid, en brood  
gerechtigheid is, en genade –

waar vrede niet hoeft bevochten waar troost en vergeving is  
en mensen spreken als mensen waar kinderen helder en jong zijn,  
dieren niet worden gepijnigd nooit één mens meer gemarteld,  
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd leg uw woord op ons hart  
breek het ijzer met handen breek de macht van het kwaad.

The image shows four staves of musical notation in G major, 4/4 time. The lyrics are written below the notes. The first staff is marked with a Roman numeral 'I' and the lyrics 'Van U is de toe - komst'. The second staff is marked with 'II' and the lyrics 'ko - me wat komt.\_\_\_\_'. The third staff is marked with 'III' and the lyrics 'Van U is de toe - komst'. The fourth staff is marked with 'IV' and the lyrics 'ko - me wat komt.\_\_\_\_'. The notation includes various note values, rests, and a fermata over the final note of the fourth staff.

*De kinderen komen terug uit de kindernevendienst*

**Aanbieding opbrengst 'Wees warmhartig'** aan Maaïke Wigboldus (Kerk in Actie)

**Collecten:** Gecombineerde collecte voor Tearfund (60%) en voor de kerkdienst (40%)  
(zie onderaan de liturgie)

**Slotlied:** Klimaatlied: 'Geef de aarde door, in hemelsnaam!'  
(staande) (Lied gezongen tijdens de klimaatviering op 6 november 2021 in de Westerkerk in Amsterdam, melodie lied 865, tekst: Herman Koetsveld)

1 Wij hier bij - een, sa - men ge - ko - men  
men - sen van stem en te - gen - stem  
dat wij van - daag vol mo - gen stro - men  
Geest - kracht er - va - ren en met klem  
ho - ren door - le - ven we - ten van 'nu':  
de aar - de roept ons aan  
een nieu - we weg te gaan.

2 De schepping kreunt, kraakt in haar voegen  
drager van leven uitgeput  
zo uit balans voeden wordt zwoegen:  
wie zal het zijn die haar beschut?  
Wassende waters, droogte en vuur,  
de aarde klaagt ons aan  
om zo niet door te gaan.

3 In hemelsnaam, zorg voor de aarde,  
omkeer van alles, iedereen –  
god'lijke roep van grootse waarde  
toekomst bezieling zo bijeen.  
Mensen voor morgen antwoord vandaag  
de aarde kijkt ons aan:  
wil jij ook op gaan staan?

**Zegen** beantwoord met gezongen 'Amen'

*De tafelkaarsen worden gedoofd*

**Orgelspel**

\* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:  
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,  
onder vermelding van 'kerkdienst 14 november'  
(U kunt ook de QR-code hiernaast scannen)

