

Liturgie dienst
'Gebed voor de eenheid'
15 januari 2023

Welkom!

Opening met welkom en gebed

Samenzang:

Gezang 1, God heeft het eerst woord

- 1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

- 2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

- 3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

- 4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Opwekking 661, Maak groot onze God

Refrein (2x):

Maak groot onze God,
zing met mij,
maak groot onze God.
Zing, want Hij
is groot, zo groot, onze God.

De Koning in zijn pracht, bekleed met eer en macht;
kom aarde, juich voor Hem, aarde, juich voor Hem.
Het duister vreest zijn licht; als Hij rechtvaardig richt,
dan vlucht het voor zijn stem, vlucht het voor zijn stem.

(Refrein)

De God die eeuwig leeft, de tijd geschapen heeft,
De Vader, Geest en Zoon, Vader, Geest en Zoon.
Het Lam dat werd geslacht, de Leeuw in al zijn kracht,
de Koning op de troon, Koning op de troon.

(Refrein)

(2x):
Allerhoogste Heer, waardig onze Heer.
Kom, zing met mij: maak groot onze God.

(Refrein 1x)

Iedereen is anders

Refr. 2x

Iedereen is anders, niemand is als jij
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo
Iedereen is anders, okido!

Je bent misschien wat eigenzinnig
Alleen jouw manier is goed
Maar je moet goed begrijpen
Dat iemand anders het anders doet!

Want, ...

Refr.

Iedereen is anders, niemand is als jij
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo
Iedereen is anders, okido!

God heeft ieder mens geschapen
Bijzonder en heel speciaal
Met een uniek karakter
En zo verschillen we allemaal!

Instrumentaal intermezzo

Refr. 2x

Iedereen is anders, niemand is als jij
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo
Iedereen is anders, okido!

Wandel in het licht

Wandel in het licht, Wandel in het licht van God.

Groter is Hij die in mij is dan die in de wereld is.

Zing ik: halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Wandel in het licht, wandel in het licht van God.

Groter is Hij die in jou is dan die in de wereld is.

Zing ik: halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Iets voor de 'kids'

Kinderen gaan naar de eigen diensten

Collecte

Samenzang:

Door de wereld gaat een woord

1 Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort:

'Breek uw tent op, ga op reis

naar het land dat Ik u wijs.'

Refrein:

Here God, wij zijn vervreemden

door te luist'ren naar uw stem.

Breng ons saam' met uw ontheemden

naar het nieuw Jeruzalem.

2 Door de wereld gaat een stoet

die de ban brak van het bloed.

Die bij wat op aarde leeft

nu geen burgerrecht meer heeft. Refrein

- 3 Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem uw woord verstaan. Refrein
- 4 Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang. Refrein
- 5 Velen, die de moed begaf
blijven staan, of dwalen af.
Hunk'rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand. Refrein
- 6 Door de wereld gaat een woord
En het drijft de mensen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis
Naar het land dat Ik u wijs'

Schriftlezing/Prediking

Gen.4:11-24 (NBG)

²¹ Toen Henoch vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Metuselach. ²² En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. ²³ Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar. ²⁴ En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

Kol. 1: 9-11 (NBG)

⁹ Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, ¹⁰ om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld, ¹² en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. ¹³ Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, ¹⁴ in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.

1 Joh. 1:5-10 (NBV)

⁵ Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. ⁶ Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. ⁷ Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. ⁸ Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. ⁹ Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. ¹⁰ Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.

Samenzang:

Met open armen, schrijvers voor gerechtigheid

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Gebeden door vertegenwoordigers van de diverse kerken

Luisterlied:

Way maker

You are here, moving in our midst

I worship You

I worship You

You are here, working in this place

I worship You

I worship You

You are

Way maker, miracle worker, promise keeper

Light in the darkness

My God, that is who You are

You are

Way maker, miracle worker, promise keeper

Light in the darkness

My God, that is who You are

You are here, turning lives around

I worship You

I worship You

You are here,

And You're healing every heart

I worship You

I worship You

You are

Way maker, miracle worker, promise keeper

Light in the darkness

My God, that is who You are

You are

Way maker, miracle worker, promise keeper

Light in the darkness

My God, that is who You are
And that is who You are
That is who You are
That is who You are
That is who You are

Even when I don't see it, You're working
Even when I don't feel it, You're working
You never stop, You never stop working
You never stop, Jesus You are

Way maker, miracle worker, promise keeper
Light in the darkness
My God, that is who You are
Way maker, miracle worker, promise keeper
Light in the darkness
My God, that is who You are
Yeah, that is who You are
That is who You are

Kinderen komen terug in de dienst

Mededelingen vanuit de diverse kerken

Zegen

Slotlied, samenzang :

Opwekking 167, Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer
De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator
Mijn Verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer
T'is Uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Prediking: René Maatman
Geluid: Bas Krijtenburg, Hans Dirkse
Piano/zang: Tim van Wijngaarden
Solozang: Bente van Wijngaarden
Percussie: Selicia Althuis
Dwarsfluit/zang: Rosalie Althuis
Zangleiding/gitaar: Hans Zoutewelle