



Orde van dienst

4 juni 2023

Trinitatis



Voorganger: ds. Wilko Nijkamp
Medewerker van dienst: Jan Wierda
Lector: Daniël Jumelet
Organist: Marijn Slappendel
M.m.v. zanggroep uit de Cantorij

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen

De tafelkaarsen worden aangestoken (hierna gaan we staan)

Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: Niet om te oordelen
zijt Gij gekomen, God,
maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden
wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden
als ons hart ons aanklaagt.
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn
met heel dat zondige verleden van de wereld.

G: GIJ ZIJT TOCH GROTER DAN ONS HART,
GROTER DAN ALLE SCHULD.
GIJ ZIJT DE SCHEPPER VAN EEN NIEUWE TOEKOMST,
EEN GOD VAN LIEFDE TOT IN EEUWIGHEID. AMEN.

Aanvangslied: Psalm 8a: 1, 2, 3 en 6

Groet: V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

We gaan zitten

Kyrie: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld ...
Na 'daarom bidden wij' zingen we telkens:
HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U

Gloria: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 306 (*voorzang: zanggroep, refrein: allen*)

Inleiding op de dienst

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing: Psalm 104 (uit: 150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis)

*Jij die hoogt woont! Dus moet ik klimmen,
Of leren omhoog te vallen, naar jou toe
Die ik wel god durf noemen:
Zo wijd je hemel blauw in de morgen
Zo goudomrand je sneeuw witte wolken.*

*Jij die hoog op de zon woont
Die van roodgevlam vuur is,
Dus moet ik leren niet te smelten.*

*Die ook boven de zeeën zweeft
Als adem – dus ik moet durven
Mee te ademzingen in jou.*

*Licht. Op sandalen licht ben je gekomen,
Vreemdeling van de bergen.
Die over wolken schaatst en hoog
Als wervelwinden springt,
Wandelt naast me in de avondkoelte.*

*

*Over onze moeder aarde heb ik nagedacht
En boeken gelezen: dat zij bijna vijf miljard
Jaar geleden geboren zou zijn,
Dat zij zich verfijnd heeft
Tot wouden en tuinen, watervallen en fonteinen –
Zou ik ook een wilde ezel worden of een steenbok
Er zou genoeg zijn om mijn dorst te lessen.*

*Oh water dat levend stroomt
Dat gras voedt, brood doet ontkiemen,
Wijn doet zwellen in de druiven.
Leer mij durven wijn te drinken*

*Die het hart verzacht,
Brood te bakken en uit te delen
Aan alle hongerlijders van de wereld.*

*

*En dan de bomen die jij gezaaid hebt;
Hier berken en populieren,
Op verre heuvels ceders en cipressen
En langs snelwegen zuring en naamloze halmen.*

*Ook roept Gij overal vluchten vogels, en ze komen,
Soms zingen zij: 'vlieg met ons mee'.
Ik moet nog leren durven vliegen –
Heb ik vleugels? In de buik van mijn ziel
Ritselt het van de veren.
Ik vraag de vogels: hoe leven jullie?
Hebben jullie lief?*

*En dan de zee, diep en vol,
De vreemdste snuiten en uitsteeksels,
Zilverwier en anomen,
En draken om mee te spelen.*

*

*En al dat levende hoopt op jou, mijn vriend,
Die ik nu plotseling aarzel God te noemen.
Want hoe dan God? Was jij de oerknal?
Jij bent de stilte waarin ik schuil,
Soms even, in de late nacht, de vroege morgen,*

*Ademt jouw adem in mensen?
In al die levende dode gewapenden,
Op oorlog uit, bang, bedroefd, boos, onbereikbaar,
Op vrede uit, maar wie kent de weg van de vrede?*

*Wie gaat dit aanschijn van de aarde vernieuwen?
Jij die ik vriend en vreemdeling noem*

Van de bergen? Ja jij, met mij samen.

*Je moet wel komen, gauw, om al die oude mensen
Die hun lieve land zagen branden
Zo goddeloos, kom troosten
Laat het niet duren tot hun dood.*

*

*En voor onze kinderen, zoet en zo klein nog,
Zou het ook mooi zijn als ze je voetstap hoorden,
Je fluitje, 'hier ben ik'. Wie? Vriend! God!*

*Daar kom je de schemerhoek om
De lichtende blauwe, de rode hoek van de middag,
Desnoods de gitzwarte van de nacht
Maar je komt, en je zegt tot alle kinderen
Hier tezamen:*

*Dag, jij en jij
Dag meisje dag jongen*

En je noemt hun namen.

*En ze worden wakker
En zullen het nooit meer vergeten.*

Lofprijzing: *(Uitgevoerd door zanggroep)*
Motet 'Jauchzet dem Herrn', opus 69, nr 2,
Felix Mendelssohn Bartholdy

Overdenking

Orgelspel

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

Belijdend lied: 305 *(staande)*

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Collecten: 1. Betuwse Jeugdkampen *(zie ook onderaan de orde van dienst)*
2. Voor het eigen kerkenwerk

Slotlied: 704 *(staande)*

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'

De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel

- * Na de dienst is er koffie, thee of limonade
- * Voor uw bijdrage aan de collecte van deze week kunt u gebruik maken van de Scipio-App. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening-nummer NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 4 juni 2023'. U kunt ook de QR-code hiernaast scannen. In beide laatste gevallen is de verdeling: 60% voor het diaconale doel en 40% voor kerkdienst en ons kerkenwerk.

