



Orde van dienst

11 juni 2023

Eerste zondag na Trinitatis



De roeping van Mattheüs - Hendrick ter Brugghen (1641)

Thema: 'Beweging'

Voorganger: ds. Elsje Braam
Ouderling van dienst: Netty Boon
Lector: Carla Bulsing
Zang: Janny Rijneveld
Organist: Marijn Slappendel

Open Hof

Aanvang: 10.00 uur

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen

De tafelkaarsen worden aangestoken (hierna gaan we staan)

Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: Hoor ons aan, Eeuwige God,
G: HOOR NAAR ONS BIDDEN.
V: Eeuwige God,
wij zien soms geen uitweg,
geen begaanbare weg uit onze zorg,
geen pad dat ons leidt naar uw licht.
Wij leven van de hoop dat u ons toch ziet
dat uw barmhartigheid er is voor alle mensen.
G: MAAK ONS DIENSTBAAR DOOR UW WOORD,
MEDEDEELZAAM DOOR UW GEEST. AMEN.

Aanvangslied: Psalm 25: 4 en 10

Groet: V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

We gaan zitten

Kyrie en gloria: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld en zijn naam prijzen, want sterker dan de dood is
zijn liefde en verder dan onze nood reikt zijn trouw.

Kyrie- en glorialied: 281: 1 - 4, 6, 8 en 10

Inleiding op de dienst

DE SCHRIFTEN

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing: Jesaja 57: 14 - 19 (NBV 21)

Toen werd er gezegd:
'Ruim baan! Effen de weg voor mijn volk!
Verwijder elk struikelblok.'

Dit zegt Hij die hoog is en verheven,
 die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam:
 In hoogheid en heiligheid zal Ik tronen
 met hen die gebroken zijn en nederig van geest,
 opdat de nederige geest herleeft,
 opdat het verbrijzelde hart tot leven komt.
 Want niet eindeloos blijf Ik twisten,
 niet eeuwig duurt mijn toorn.
 Anders zou hun geest voor Mij bezwijken,
 de levensadem die Ik hun gegeven heb.
 Mijn toorn was op hun zondige hebzucht gericht,
 Ik heb hen geslagen en me in mijn woede verborgen.
 Maar zij gingen onverdroten voort
 op de weg die ze zelf hadden gekozen.
 Ik heb gezien wat ze deden,
 maar toch zal Ik hen genezen, hen leiden
 en hun vertroosting schenken.
 Treurenden leg Ik een lofzang op de lippen:
 Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij
 – zegt de HEER –, Ik zal genezing brengen.

Lied: 999 (voorzang door Janny)

Evangelielezing: Matteüs 9: 9 - 13 (NBV 21)

Toen Jezus van daar verderging, zag Hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en Hij zei tegen hem: 'Volg Mij.' Hij stond op en volgde Hem. Toen Hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met Hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: 'Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?' Hij hoorde dit en gaf als antwoord: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: "Barmhartigheid wil Ik, geen offers." Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'

Lofprijzing: lied 339a (staande)
 U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
 U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
 IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

Overdenking

Orgelspel

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

Belijdend lied: 'God heeft ons lief zoals wij zijn' (staande)

tekst: René van Loenen, melodie: Marijn Slappendel

1. God heeft ons lief zo - als we zijn,
 een schit - te - rend pa - let
 met kleu - ren die hij no - dig heeft,
 van rood tot vi - o - let.

- | | |
|--|---|
| 2 God heeft ons lief zoals we zijn,
wat onze kleur ook is.
Wij zijn voor hem beloftevol,
rijk aan betekenis. | 4 God heeft ons lief zoals we zijn,
zoals hij ons bedacht.
Aanvaard elkaar om Christus' wil
in zwakheid en in kracht. |
| 3 God heeft ons lief zoals we zijn,
de kleinsten allermeest.
Wij glanzen in verscheidenheid,
verbonden door zijn geest. | 5 God heeft ons lief zoals we zijn,
van roze tot helderblauw.
Hij mengt ons vol vertedering,
omlijst ons met zijn trouw. |

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

- Collecten:**
1. Kerk in Actie-projecten in Moldavië
 2. Voor het eigen kerkenwerk

Slotlied: 973 (staande)

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'

De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel

* Na de dienst is er koffie, thee of limonade

4

Voor uw bijdrage aan de collecte van deze week kunt u gebruik maken van de Scipio-App. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening-nummer NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 11 juni'. U kunt ook de QR-code scannen. In beide laatste gevallen is de verdeling: 60% voor het diaconale doel en 40% voor de kerkdienst en ons kerkenwerk.

