



Orde van dienst

9 juli 2023



Voorganger: ds. Bernard Baakman
Ouderling van dienst: Ulbert Hofstra
Lector: Janny Stolte
Organist: Marijn Slappendel

VOORBEREIDING

Orgelspel 'Schmücke dich, o liebe Seele' BWV 654 van J.S. Bach (1685-1750)

Welkom en mededelingen

De tafelkaarsen worden aangestoken (hierna gaan we staan)

Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: Samen hier bijeen worden we stil
om ruimte te maken voor U.
Samen hier bijeen maken we ons voor even los
van wat ons ketent en op ons drukt.
Samen hier bijeen stellen we ons open
voor een vleugje wind waarmee we verder mogen gaan.
G: AMEN

Aanvangslied: Psalm 146 : 1, 2 en 3

Groet: V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

We gaan zitten

Kyrie Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld ...
Na 'daarom bidden wij' zingen we telkens:
HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U

Gloria: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: Psalm 146 : 4 en 5

Regel voor het leven: Matteüs 6 : 24 – 34 (NBV 21)

Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen?

En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Lied: 'Kijk eens naar de vogels' (Alles wordt nieuw IV 17)



1. Kijk eens naar de vo - gels, de vo - gels, mijn kind,



ze zaai - en niet, ze maai-en niet, zij le-ven van de wind.



Geen vo - gel denkt aan mor - gen, zij le-ven zon - der zor-gen



en vlie - gen hoog bo - ven het land, zij e - ten uit Gods hand.

2 Let eens op de bloemen, de leliën zo schoon,
ze werken niet, ze spinnen niet, wie draagt zo'n mooie kroon?
Geen koning en geen keizer zo zorgeloos, zo wijzer,
zij staan te pronken op het land en leven uit Gods hand.

3 Maak je toch geen zorgen geloof niet zo klein,
het eten en het drinken zal er morgen ook wel zijn!
Begin vandaag te leven, God zal je alles geven
en morgen zie je dan wel weer. Vertrouw op God de Heer!

Inleiding op de verkondiging

DE SCHRIFTEN

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing: Handelingen 2 : 37 - 47 (NBV 21)

Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: 'Wat moeten we doen, broeders?' Petrus antwoordde: 'Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.' En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: 'Laat u redden uit deze verdorven generatie!'

Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.

De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.

Lied: 687

Evangelielezing: Matteüs 11: 2 - 6 (NBV 21)

Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Hem toe met de vraag: 'Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?' Jezus antwoordde: 'Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden zien en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.'

Lofprijzing: lied 339a (*staande*)

U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel: 'Breek ons, Heer, het brood' (Lied 379) - Hans van Nieuwkoop (*1948)

Lied: 395

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Collecten: 1. Vakantietas voor jongeren (zie ook onderaan de orde van dienst)
2. Voor de kerkdienst

Slotlied: 534

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'

De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel 'Psalm 146' van Jan Zwart (1877-1937)

* Na de dienst is er koffie, thee of limonade

* Voor uw bijdrage aan de collecte van deze week kunt u gebruik maken van de Scipio-App. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 9 juli 2023'. U kunt ook de QR-code hiernaast scannen. In beide laatste gevallen is de verdeling: 60% voor het diaconale doel en 40% voor kerkdienst en ons kerkenwerk.

