



Orde van dienst

10 september 2023



Elia's visioen - Marc Chagall – 1957

'tot niemand onzer komt Gij onomwonden'

Voorganger: ds. Sophie van den Berg-Hofstee
Ouderling van dienst: Jorien Visser
Lector: Annie Thole
Organist: Marijn Slappendel

VOORBEREIDING

Orgelspel: 'Chorale Prelude on Melcombe' (Lied 215) van C.H.H. Parry (1848-1918)

Welkom en mededelingen

De tafelkaarsen worden aangestoken (hierna gaan we staan)

Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: Hoor ons aan, eeuwige God,
G: HOOR NAAR ONS BIDDEN!
V: U die ons hart aanziet, U die onze diepten peilt,
G: BLIJF ONS NIET VERBORGEN!
V: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
G: U, HEER, VERGEEF ONS!
V: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw.
G: GEEF ONS UW GENADE!
V: Breng ons in het reine met U en met elkaar.
G: ZEGEN ONS MET VREDE EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT.
AMEN.

Aanvangslied: Psalm 121 – 'Ik sla mijn ogen op en zie'

Groet: V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

We gaan zitten

Kyrie: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood van de wereld.

Kyrielied: 1008 – 'Rechter in het licht verheven'

Gloria: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde en verder dan onze nood reikt zijn trouw.

Glorialied: 405: 1 en 3 – 'Heilig, heilig, heilig'

Inleiding op de dienst

DE SCHRIFTEN

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing: 1 Koningen 19: 8 - 13a (NBV 21)

Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.

Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: 'Elia, wat doe je hier?' Elia antwoordde: 'Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.' 'Kom naar buiten,' zei de HEER, 'en treed hier op de berg voor Mij aan.' En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar in die windvlaag bevond de HEER zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond de HEER zich niet. Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de HEER zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan.

Moment van stilte

Gedicht: 'Elia, een lied' – Willem Barnard

Elia, een lied

Gij gaat voorbij. Een grote ademtocht,
alles wat vastomlijnd leek staat te beven –
in de emotie heb ik U gezocht,
Gij waart er niet. Niets dan mijn eigen leven.

En de ontredde ging voor U uit,
het vuur als Uw heraut vooruitgezonden –
ik bleef alleen in mijn eenzaamheid,
tot niemand onzer komt Gij onomwonden.

En dan, als niets meer spreekt, alles blijft stom,
achter een sluier soms, uit een stil midden
is er een stem. Gij spreekt, maar andersom:
als ik niets hoor, als ik niets weet te bidden.

Overdenking

Orgelspel: 'Préambule' op. 31 nr. 1 van L. Vierne (1870-1937)

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

Belijdend lied: 943: 1, 4 en 6 – 'God gaat zijn ongekende gang'

Gedeklied: 'Wij noemen je naam'

Tekst: René van Loenen, melodie: Marijn Slappendel



1. Wij noe-men je naam



om wie je was:



een met - ge - zel



die ons is voor - ge - gaan,



in stil ver-trou-wen voor-ge-gaan.

2 Wij noemen je naam

om wie je was:

een mens als wij.

Je zwijgen raakt ons diep,

je zwijgen raakt ons stil verdriet.

3 Wij noemen je naam

om wie je bent:

door God geliefd,

gewijd in Christus' naam,

gewijd, gezaaid om op te staan.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Collecten: 1. Werelddiaconaat (zie ook onderaan de orde van dienst)
2. Voor de kerkdienst

Slotlied: 825: 1, 4 en 5 – 'De wereld is van hem vervuld'

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'

De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel 'Sortie' van L. Boëlmann (1862-1907)

* Na de dienst is er koffie, thee of limonade

* Vanavond is er om 19:00 uur een Taizé-viering in de Nederlands Geformeerde Kerk, Jodenkerkstraat 5.

* Voor uw bijdrage aan de collecte van deze week kunt u gebruik maken van de Scipio-App. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening-nummer NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 10 september' U kunt ook de QR-code hiernaast scannen.

In beide laatste gevallen is de verdeling: 60% voor het diaconale doel en 40% voor kerkdienst en ons kerkenwerk.

Bij de uitgang van de kerk is ook een collectebus voor een contante gift.

