



Orde van dienst

30 juni 2024

Slotzondag



In deze dienst stappen Victor Couwenbergh en Lucas de Graaf
over naar Youngchurch

Voorganger: ds. Bernard Baakman
Ouderling van dienst: Cor Bakker
Lector: Ans de Graaff
Organist: Marijn Slappendel

Open Hof

Aanvang: 10.00 uur

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen

De tafelkaarsen worden aangestoken (hierna gaan we staan)

Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: Wij zijn gekomen
om hier samen te vieren
wat ons in de week vaak
zo slecht afgaat: beeld van U te zijn.
G: HEER, LEER ONS
DE RECHTE WEGEN TE GAAN. AMEN.

Aanvangslied: Psalm 107: 1 en 2

Groet: V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

We gaan zitten

Kyrie: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld ...
Na 'daarom bidden wij' zingen we telkens:
HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U

Gloria: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: Psalm 107: 3 en 4

De overstap

Gesprek met de kinderen en jongeren

*Hierna gaan de jongeren naar Youngchurch en nemen de kinderen hun lantaarn mee en
gaan naar de kindernevendienst.*

Inleiding op de lezingen

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing: Deuteronomium 6: 4 - 9

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

Lied: Psalm 119: 40

Evangelielezing: Matteüs 6: 24 - 34

Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Lied: 'Kijk eens naar de vogels' (Alles wordt nieuw IV 17)

1 Kijk eens naar de vo - gels, de vo - gels, mijn kind,
ze zaai-en niet, ze maai-en niet, zij le - ven van de wind.

Geen vo-gel denkt aan mor-gen, zij le-ven zon-der zor-gen
en vlie-gen hoog bo-ven het land, zij e-ten uit Gods hand.

- 2 Let eens op de bloemen,
de leliën zo schoon,
ze werken niet, ze spinnen niet,
wie draagt zo'n mooie kroon?
Geen koning en geen keizer
zo zorgeloos, zo wijzer,
zij staan te pronken op het land
en leven uit Gods hand.
- 3 Maak je toch geen zorgen
geloof niet zo klein,
het eten en het drinken
zal er morgen ook wel zijn!
Begin vandaag te leven,
God zal je alles geven
en morgen zie je dan wel weer.
Vertrouw op God de Heer!

Overdenking

Lied: 320 (staande)

GEDENKEN, GEBEDEN EN GAVEN

Orgelspel

Afkondiging van overlijden (staande)

Gedenklied: 'Wij noemen je naam'

Tekst: René van Loenen, melodie: Marijn Slappendel

1. Wij noe-men je naam
om wie je was:
een met - ge - zel
die ons is voor - ge - gaan,
in stil ver-trou-wen voor-ge-gaan.

- 2 Wij noemen je naam
om wie je was:
een mens als wij.
Je zwijgen raakt ons diep,
je zwijgen raakt ons stil verdriet.
- 3 Wij noemen je naam
om wie je bent:
door God geliefd,
gewijd in Christus' naam,
gewijd, gezaaid om op te staan.

We gaan weer zitten

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Collecten: 1. Betuwse Jeugdkampen (zie ook hieronder)
2. Voor het eigen kerkenwerk

Slotlied: 425 (staande)

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'

De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel

* Na de dienst is er koffie, thee of limonade

* Voor uw bijdrage aan de collecte van deze week kunt u gebruik maken van de Scipio-App. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 30 juni'. U kunt ook de QR-code hiernaast scannen.

Bij het overmaken en het gebruik van de QR-code is de verdeling: 60% voor het diaconale doel en 40% voor kerkdienst en ons kerkenwerk. Bij de uitgang van de kerk is ook een collectebus voor een contante gift.

