



Orde van dienst

24 november 2024

Gedachteniszondag



tekening van Leni van Marion-Kraaijeveld

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar
herdenken wij onze overledenen

Voorganger: ds. Elsje Braam
Ouderling van dienst: Jan Goed
Lector: Annie Thole
Solozang: Janny Rijnveld
Organist: Marijn Slappendel

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen

De tafelkaarsen worden aangestoken (hierna gaan we staan)

Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: Eeuwige God, in uw licht staan wij onwennig.
Met alles wat ons bezighoudt.
Verdriet en weemoed,
vreugde en goede moed.
Zie naar ons om op deze dag,
deze morgen, in dit uur.
Hier zijn wij, bent u het die ons roept,
Bent u het die ons vindt?
G: OPEN ONZE HARTEN,
VOOR ELKAAR EN VOOR U. AMEN.

Aanvangslied: 213: 1, 2 en 5

Groet: V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

We gaan zitten

Kyrie: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld ...
Na 'daarom bidden wij' zingen we telkens:
HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U

Gloria: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.

Glorialied: 'Een aarde veelbelovend' couplet 1, 2 en 4
 (uit: Het liefste lied van overzee 1-22)
 tekst: Sytze de Vries, melodie: William H. Ferguson

1 Een aar-de veel-be-lo-vend
 is ons ooit toe-ge-zegd,
 als woord, als doel voor o-gen
 in on-ze mond ge-legd,
 ons op het hart ge-bon-den,
 in on-ze hand ge-grift,
 als weg die moet ge-von-den.
 als voet-stap-pen op schrift.

- | | |
|---|--|
| <p>2 Voor wie dit woord bewaren
 als zegen opgelegd
 wordt leven tot bewegen
 tot hunkeren naar recht
 en hopen op de vrede
 als alle vlees en bloed
 de ene taal zal spreken
 die nu al zingen doet.</p> | <p>4 Daar op die goede aarde
 in dat beloofde land
 bloeit zegen uit de monden,
 een vuist wordt open hand.
 Daar is de strijd verleden,
 eet alleman zijn brood
 in vrede, is de liefde
 zelfs sterker dan de dood.</p> |
|---|--|

Inleiding op de dienst

Moment met de kinderen

De kinderen nemen hun lantaarn mee en gaan naar de kindernevendienst

DE SCHRIFTEN

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing: Sefanja 1: 14 - 2: 3 (NBV21)

De grote dag van de HEER is nabij,
 hij is nabij en komt zeer snel.
 Hoor! De dag van de HEER!
 Zelfs de dappersten schreeuwen het uit!
 Die dag zal een dag zijn van razernij,
 een dag van angst en benauwdheid,
 een dag van verderf en verwoesting,
 een dag van duisternis en donkerte,
 een dag van dreigende, donkere wolken,
 een dag van hoorngeschal en krijgsgeschreeuw
 tegen de vestingsteden en hun hoge torens.

Ik zal de mensen angst aanjagen,
 ze zullen rondlopen als blinden,
 want ze hebben tegen de HEER gezondigd.
 Hun bloed wordt vergoten als was het maar stof,
 hun vlees zal tot straatvuil vergaan.
 Goud noch zilver kan hen redden
 als de toorn van de HEER hen treft,
 als het vuur van zijn woede heel de aarde verteert
 en Hij al haar bewoners een gruwelijk einde bereidt.

Kom tot jezelf en kom samen, schaamteloos volk, voordat mijn besluit gestalte krijgt
 – een dag verwaait als kaf –, voordat de brandende toorn van de HEER zich tegen je
 keert, voordat de dag van de toorn van de HEER zich tegen je keert. Zoek de HEER,
 jullie in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven, zoek rechtvaardigheid, zoek
 nederigheid: misschien vinden jullie een schuilplaats op de dag van de toorn van de
 HEER.

Lied: 773 (met voorzang)

Evangelielezing: Marcus 13: 14 - 27 (NBV21)

Wanneer jullie de "verwoestende gruwel" zien staan waar hij niet hoort (lezer, begrijp
 dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het dak van zijn
 huis is moet niet beneden nog iets gaan halen, en wie op het land is moet niet naar
 huis gaan om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in
 die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Bid dat het niet in de winter
 gebeurt, want het zal een tijd van grote verdrukking zijn zoals er sinds het begin van
 Gods schepping nooit geweest is en ook nooit meer zal komen. En als de Heer die tijd

niet had verkort, zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen, die Hij tot de zijnen heeft gemaakt, heeft Hij die tijd verkort. Als iemand dan tegen jullie zegt: "Kijk, hier is de messias," of: "Daar is hij," geloof het dan niet, want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om zo mogelijk Gods uitverkorenen te misleiden. Jullie moeten oppassen, Ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd.

Maar in de dagen na de verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal Hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.

Lied: 601

Overdenking

Orgelspel

Belijdend lied: 'Lied in het licht van het laatste' (staande)

Uit 'In wolken uitgesneden', tekst René van Loenen, melodie lied 657
Tekst bij het gedicht 'Geluk en ongeluk' van Dietrich Bonhoeffer

1 Ze zijn als me - te - o - ren,
ge - luk - en on - ge - luk.
Wij men - sen zien hun spo - ren
en zijn ver - rast, ver - rukt.
Wij kun - nen ze niet schei - den:
ver - blin - dend is hun baan,

ver - war - rend hun ver - schij - ning
op - win - dend hun be - staan.

- | | |
|---|---|
| 2 De tijd zal ze pas scheiden
in dagen van gemis,
in uren die verglijden
tot er geen glans meer is.
Dan zal het zich voltrekken,
het wonder van de trouw:
geluk laat zich ontdekken
als frisse morgendauw. | 3 De toekomst is aanstaande
van trouw die overwint.
Het wonder is al gaande:
je wordt gekend, bemind.
Het uur van echte vriendschap
brengt leven in balans.
Het uur van de geliefde
geeft ongeluk zelfs glans. |
|---|---|

GEDACHTENIS

Afkondiging van overlijden (staande)

Gedenk lied: 'Wij noemen je naam'

Tekst: René van Loenen, melodie: Marijn Slappendel

1. Wij noe - men je naam
om wie je was:
een met - ge - zel
die ons is voor - ge - gaan,
in stil ver - trou - wen voor - ge - gaan.

- 2 Wij noemen je naam
om wie je was:
een mens als wij.
Je zwijgen raakt ons diep,
je zwijgen raakt ons stil verdriet.
- 3 Wij noemen je naam
om wie je bent:
door God geliefd,
gewijd in Christus' naam,
gewijd, gezaaid om op te staan.

Inleiding

We noemen de namen van:

Anna Grieta (Annie) Nijboer
Gerrit van Zeijl
Gijsbertha (Bep) van Brenk - Scheffel
Jantje (Jante) van der Meulen - van Vaals
Elizabeth (Elly) Boiten - de Vries
Gertjan Post
Leendert (Leen) den Hertog
Dirk Vonk
Willy Verschoor - Verburg
Albertje (Ali) de Vries - Doornbos
Jan Verwolf
Grietje (Gré) Terbijhe - Potze
Arie Dirk (Arie) Middelkoop
Peter Nieuwerth
Adriana (Jeanette) van Drenth - van der Spek
Gerry Aleida (Gerry) van Roon - Kok
Alberta Cornelia (Bertie) van der Burg - Vlaming

Lied: 'Heer herinner u de namen', couplet 1, 3 en 4 (*staande*)

(melodie lied 730, tekst couplet 1 en 3: Kees van der Zwaard, couplet 4: Hans Mudde)

- | | |
|---|---|
| <p>1 Heer, herinner U de namen
ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen
uit de diepte, het verlies
van de mensen die wij dragen
op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen
dat de dood ons huis verwart.</p> <p>3 Uit het duister van de dalen
zoeken wij een nieuw gebied.
Laat ons niet in schuld verdwalen,
niet verzanden in verdriet.
U bent onze hoop voor ogen,
spreek een woord; je bent bemind,
zoals Jezus werd bewogen
met ontferming voor een kind.</p> | <p>4 Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent,
zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan.</p> |
|---|---|

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Collecten: 1. Moldavië-project Kerk in Actie Culemborg (*zie ook hieronder*)
2. Voor het eigen kerkenwerk

Slotlied: 416 (*staande*)

Zegen *beantwoord met gezongen 'Amen'*

De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel

- * Na de dienst is er koffie, thee of limonade
- * Vanavond om 19:00 uur in de Barbarakerk: 'Koester de namen', een avond om te gedenken met muziek, poëzie, stilte en het aansteken van de kaarsen, met daarin de uitvoering van Requiem van Jan Dismas Zelenka door de Barbaracantorij en Concerto da Fusignano.
- * Voor uw bijdrage aan de collecte van deze week kunt u gebruikmaken van de Scipio-App of de QR-code hiernaast scannen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 24 november 2024'.
Er is ook een collectebus voor een contante gift bij de uitgang van de kerk. Bij het overmaken en bij een contante gift is de verdeling: 60% voor het diaconale doel en 40% voor de kerkdienst en ons kerkenwerk.

