



Orde van dienst

31 december 2024

Vesper oudjaar

Voorganger: dr. Niek Brunsveld
Ouderling van dienst: Ietje Staal
Lector: Ans de Graaff
Organist: Marijn Slappendel

Pianospel 'Das alte Jahr vergangen ist' BWV 614 - J.S. Bach, arr. C. Tausig (1841-1871)

Stilte

Openingsvers: 'Heer open mijn lippen' (*staande*)

voorzang
Heer, o - pen mijn lippen.

allen
Mijn mond zal zingen van uw eer.

voorzang
God, kom mij te hulp.

allen
Heer, haast U mij te helpen.

Lofprijzing

allen
Eer aan de Vader en de Zoon en de hei - li - ge Geest

zoals het was in het begin en nu en altijd

en in de eeu - wen der eeu - wen. Amen.

Hal - le - lu - ja.

We gaan zitten

Schuldbelijdenis: V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
G: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN.

Hymne: Lied 299f – 'Kyrie- en gloriahymne'

Inleiding op de lezingen

Psalm: 90: 1, 2 en 8

Lezing: Romeinen 8: 31b - 39 (NBV 21)

Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: 'Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.' Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Lied: 511: 1, 2, 3 en 4 – 'Door goede machten trouw en stil omgeven'

Evangelielezing: Lucas 12: 35 - 40 (NBV 21)

'Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.'

Meditatieve stilte

Magnificat: lied 157a – 'Mijn ziel maakt groot de Heer'

Orgelspel 'Vater unser im Himmelreich' BWV 636 - J.S. Bach

Gebed van de dag: V: O Eeuwige, God van ons leven,
die ons van dag tot dag, van jaar tot jaar
in uw bestemming behoudt,
wij bidden u:
G: DAT VOOR ONS ALLE JAREN
DIE GIJ ONS SCHENKT OP AARDE
VERVULD MOGEN ZIJN
MET HET LICHT VAN DE HEMEL,
V: dat voor de ganse wereld verschenen is
in uw zoon Jezus Christus.
G: AMEN.

Voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Collecten: 1. Project Kerk in Actie Culemborg (zie ook hieronder)
2. Voor het eigen kerkenwerk

Slotlied: 511: 5, 6 en 7 – 'Laat warm en stil'

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'

De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel 'Fuga over Magnificat VI toni' - J. Pachelbel

* Voor uw bijdrage aan de collecte van deze week kunt u gebruikmaken van de Scipio-App of de QR-code hiernaast scannen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 31 december 2024'. Er is ook een collectebus voor een contante gift bij de uitgang van de kerk. Bij het overmaken en bij een contante gift is de verdeling: 60% voor het diaconale doel en 40% voor de kerkdienst en ons kerkenwerk.

